



# Kom igen, landkrabbor!



Chris Powling  
Jon Stuart

# Kom igen, landkrabbor!



Text: Chris Powling  
Illustrationer: Jon Stuart  
Svensk översättning: Anita Erlandsson

# Här får du läsa om



Iskalla Isa



rektorn



Max



Charlie



Oliver



Anna



# Piratdagen

– Välkommen ombord mina kära pirater, ropade rektorn. Vi behöver alla skatter ni kan hitta för att kunna köpa den nya skolbussen. Skepp ohoj!



- Ojoj? sa Anna. Det låter som om hon tror att det blir lätt. En skolbuss kostar jättemycket pengar.
- Men vi måste ju börja någonstans, sa Max.
- En piratmarknad är i alla fall mycket roligare än den där vanliga vårmarknaden vi brukar ha, flinade Oliver. Vi kanske till och med vinner något.





- Jag skulle vilja vinna priset för bäst klädda pirat! sa Anna.
- Jag också, sa Charlie, men det blir inte lätt. Det är ju piratdräkter överallt!
- Just det, men alla är jättefula, sa en bekant röst. Den bäst klädda piraten står precis bakom er!





Anna, Charlie och Oliver stönade. Till och med Max gjorde en grimas.

- Isa! sa han.
- Iskalla Isa för dig, snäste Isa. Jag är den snyggaste piraten på det här stället.
- Pirater är inte snygga, muttrade Oliver.
- Jodå, den här är det, svarade Isa.



Isa skakade på sina gyllene lockar. Hon var väldigt skrytsam, men till och med Oliver måste erkänna att hon var den som var bäst utklädd. Isas dräkt var perfekt. Ingen rock kunde vara rödare. Ingen hatt var svartare. Till och med träbenet såg äkta ut. Självklart skulle hon vinna tävlingen.

